

## Dåbs klude Strikkeklub. Opstart

Så er vi i gang. Der er blevet oprettet en strikkeklub i Langå, som har til formål at strikke dåbs klude.

Den 31. januar blev der indkaldt til strikke møde på Wahlsvej 4 i Langå. Der mødte 10 damer op med strikkepinde nr. 2½. Snakken gik lige fra starten af, og alle var meget motiveret til at komme i gang.

Vi startede med en kop kaffe og lidt hjemmebag - det var en rigtig måde at starte på. Damerne blev præsenteret for hinanden. Der var flere der kendte hinanden, og Ellen havde været lærer for søskende til en af damerne. Det var faktisk rigtig sjovt at deltage i debatten, og vi blev meget klogere på hinanden.

Efterfølgende blev strikkepinde og garn fundet frem. Der var to opskrifter på dåbs klude, og der var mange gode råd til, hvordan man skulle starte, og hvad der ville blive pænt. Alle damerne var ret erfarne, og havde mange gode råd at give videre. Alle kom godt fra start. Ud af et nøgle garn kunne der blive to klude. Næste gang vi mødes, er det spændende at se resultatet.

Det er meningen, at dåbs kludene skal gives, som gave, til de børn der bliver døbt i Langå Kirke. Anna Christine er informeret, og vi vil præsentere dem for hende, når vi har bygget lageret op.



## Dåbs klude Strikkeklub. Den 7. marts

Så er der møde i Dåbs klude strikkeklubben igen. Der var kommet to nye damer med Mona og Inga, velkommen til dem. Efter kaffen fik de hurtigt fat i garn – mønstre og de medbragte strikkepinde.

Snakken gik og der blev udvekslet erfaringer, så som kanterne, mønstre m.m. Snakken gik godt og det var rigtig hyggeligt. Der var blevet fremstillet 17 klude – så de vil blive givet videre til Kirke tjeneren, så Anna Christine kan give dem videre til dåbs børnene. Vi holder møde en gang mere inden sommerferien.



På strikkeklubbens vegne.

Anne Marie Munk.